

KIRKEBLAD

FOR

BODDUM - YDBY - HELTBORG



Foto: www.thy-foto.dk / Søren Krabbe Riis

3 - 2018

JUNI • JULI • AUGUST

Vore hverdage

Her i foråret har vi mange helligdage. Lige nu venter vi på forårstegn – som viser vej mod sol og sommer. Men det lader vente på sig. Regn og slud og en kold vind, er det, vi kender mest til lige nu. Selv om vi er et godt stykke henne i april. Hverdagsvejre kunne vi godt kalde det.

Nu kan det jo være stor forskel på hverdage. Nogle gange kan hverdagene være trælse og tunge. De kan også være vældig travle. Så er der også de hverdage, som er vanskelige at komme igennem.

Andre gange er hverdagene vældig gode:

Hvor godt, kan det ikke føles at komme hjem fra en lang ferie. Eller hvis man har været syg og indlagt på sygehus, og så kommer hjem igen. Hjem til sin sædvanlige seng, hjem til sin sædvanlige mad, ja, hjem til sine sædvanlige ting og sin sædvanlige hverdag. Da er hverdagene ikke længere en selvfølge – da føles de utroligt gode...

Ingrid Schröder har fortalt en bibelhistorie – en bibelhistorie til hverdagsbrug, som jeg gerne vil dele med jer:

"Det skete engang, at Jesus vandrede på en vej nær ved samaritanernes land. Et stykke fremme lå en lille by og uden for den, stod en flok spedalske mænd. De stod et stenkast fra byen – og det var klogt. De havde nemlig ingenting at gøre i almindelige menneskers almindelige liv.

Mændene råbte: "Uren, uren". De tiggede om mad og folk gik i en stor bue udenom dem. De var udstødte fra samfundet som levende døde. Kom de for nær, jog man dem bort – med afsky og stenkast.

Ellers var ni af de spedalske mænd jøder. Den tiende var en samaritaner. Men det var ikke let at se forskel på dem, som de stod der i deres lasede og beskidte tøj. – forkroblet af deres modbydelige sygdom.

Før de var blevet syge, havde der været

stor forskel på dem – sådan, som der nu er forskel på mennesker: Forskel på rig og fattig – på de, som er indenfor og de som er udenfor.

Men var man spedalsk, så var man for langt ude til, at noget sådant betød noget i det hele taget. Selv en uren samaritaner gjorde hverken fra eller til i denne flok.

Her var der bare én forskel, som gjaldt: Forskellen på dem – og så de rigtig levende mennesker: De, som havde en hverdag. Ja, de som endog var så lykkelige, at de kunne klage over hverdagen til hverandre.

"Hav barmhjertighed med os. Hjælp os", råbte de til folk, som gik forbi.

Men det stod ikke særlig godt til med barmhjertigheden.

Frygten og væmmelsen var større. Og der blev kastet flere sten end brød efter dem den dag.

Da Jesus og disciplene nærmede sig, begyndte de på den sædvanlige remse: "Uren, uren." Hav barmhjertighed med os – hjælp os! Et par af dem genkendte Jesus og de råbte: "Jesus, mester, hvis du vil, kan du rense os".

Jesus stoppede op – og så gik han hen til dem. Han gjorde ikke noget særligt. Han bare snakkede med dem, sådan som man snakker med rigtige mennesker.

"Ja," sagde han, "jeg vil." "Gå til præsten og lad ham undersøge jer og erklære jer for raske".

Det var alt.

De spedalske så overrasket på hinanden. Jesus havde allerede vendt ryggen til og var gået – som om alting var i orden.

Langsomt begyndte de at gå for at finde en præst, sådan som han havde sagt det. Hvad skulle de ellers gøre? Og mens de gik imod byen, forlod spedalskheden dem.

Jesus var imidlertid gået videre. Nu kom en beskidt og laset mand løbende efter ham.

Han råbte forpustet, alt mens han løb – så det eneste man kunne forstå af det, han råbte, var, at det var noget med Tak.

Så kastede han sig ned foran Jesus og blev ved med at gentage, at han ville takke Gud og takke Jesus, fordi han var blevet rask og havde fået sit liv tilbage. Det var tydeligt, at det var en af de spedalske mænd fra før. Og man kunne høre på accenten, at han var samaritaner.

Jesus tog ham ved hånden og rejste ham op: "Din tro har frelst dig," sagde han. Og den samaritanske mand strålede og sagde, at nu var hans dage velsignet – for nu vidste han, hvem han kunne takke for dem.

"Men hvor er de ni andre?" spurte Jesus. "I var jo ti spedalske – og I blev alle raske, ved jeg. Var du virkelig den eneste, som syntes, at det var noget at takke Gud for?"

Men den samaritanske mand kunne bare tale for sig selv."

Og det kan også vi!

Hvis vi skal gætte på, hvor de andre var, da må vi gætte ud fra det, vi selv kender til:

Jeg tror, at de glade og befriede var på vej hjem hver til sit for at tage deres liv i besiddelse på ny. Det liv, som så hurtigt bliver en selvfølgelighed – og som mest består af hverdage.

Og så alligevel.

Jeg tænkte på det fornyelig, da jeg havde en begravelse: At det er det jævne liv – alle de almindelige dage, hverdagene, i et menneskes liv, som virkelig betyder noget. Det er dem, ens kære – familie og venner – husker bagefter – med glæde og TAK.

Vores hverdage.

Når det er dem, som vi husker bedst, når vi skal tage afsked med en af vore kære – er de så ikke også værd at takke for, mens vi lever dem?

Vores hverdage.

Jo, for også de dage er velsignet.

Gud er os nær i hverdagen – ja, hver eneste dag, med sin kærlighed og nåde – med sin hjælp og omsorg.

Det er også i hverdagen, han kommer til os med sin frelse, kalder på os, møder os, tilretteviser os, samler os op, når vi falder, tilgiver os og giver os en ny begyndelse.

Vores hverdage.

Så lad os med den spedalske samaritaner, som blev helbredt, huske at sige TAK for dem – også mens vi lever – nu i dag.

Margit Dahl

KIRKEVANDRING

I STAGSTRUP TIRSDAG DEN 12. JUNI KL. 19.00

Lektor, cand mag. Else Bisgaard, Sundby, fortæller i kirken om især apsismaleriet (freskoen), som der var 75-års jubilæum for i sommeren 2017. Else fortæller lidt om kirken også.

Der bliver også i kirken fortalt kort om kirkegården, inden vi går ud og besigtiger denne.

I Harring-Stagstrup Kirkecenter er der kaffebord - og Else udbygger sin beretning om apsis-maleriet med et Power Point foredrag. Der bliver anledning til spørgsmål.

Afslutning ved sognepræst Frits Jensen. Det er en aften for alle - nærmere annoncering i ugeaviserne. Vel mødt.



Distriktsforeningen Sydthy

FÆLLESARRANGEMENTER I BODDUM - YDBY - HELTBORG

Aflysning

Vi ser os desværre nødsaget til at aflyse vores årlige sommerhygge eftermiddag i præstegården.

Med beklagelse - menighedsrådene

Sommerlejr for børn

Fra den 9.-12. juli afholder Thykredsens Søndagsskoler sommerlejr på "Bjørneborg" på Mors.

Børn fra 6-14 år er velkommen på denne fælles børne- og juniorlejr, hvor der bl.a. er bibelarbejde (aldersopdelt), løb, sangkor, bål, hygge, boldspil og godt kammeratskab. Programmet er omtalt i skolernes Ferieaktiviteter og bliver omdelt i børne- og juniorklubber eller kan rekvireres hos Jytte Thomsen, Kallerup, tlf. 2328 4305.

Hilsen lederne

Sogneaften

i Heltborg Forsamlingshus

9. oktober med musikerapeut Kirsten Saurus Mehlsen - "*Musik bag tremmer*".

Konfirmandundervisningen

2018/2019

begynder **onsdag den 12. september kl. 8.00** i præstegården i Boddum.

Konfirmationen er søndag den 28. april 2019.

Hver elev i de nuværende 6. klasser i Hurup skole, Boddum-Ydby friskole og Sydthy friskole, der bor i Heltborg, Boddum-Ydby sogne vil modtage et brev med tilmeldel-

sesblanket og yderligere oplysninger om undervisningen.

Menighedsrådet sørger for konfirmandernes transport frem og tilbage mellem skole og præstegården.

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at der er mulighed for at tilmelde sig og høre om konfirmandundervisningen ved arrangementet på Hans Bakgaards Plads lørdag den 26. maj. Omtalt andetsteds i bladet.

Har man spørgsmål, eller har man ikke modtaget et brev med konfirmandindbydelse, henvender man sig blot til præsten tlf. 97 95 90 09.

På kirkernes hjemmeside www.boddumydbykirker.dk kan man læse de sidste nyheder om konfirmandundervisningen.

Minikonfirmandundervisningen

begynder i august og foregår i Boddum Præstegård. Menighedsrådet sørger for bus-transport frem og tilbage mellem skole og præstegård.

Hver elev i Boddum-Ydby Friskole, Hurup Skole og Sydthy Friskole, som bor i Heltborg, Boddum-Ydby Sogne vil få et brev med tilmeldingsblanket og præcise oplysninger om ugedag og tidspunkt for undervisningen. Vi har endnu ikke kunnet fastlægge dette, da vi afventer skolernes skema-planlægning.

Det er muligt at melde sig til undervisningen og høre mere om den ved arrangementet på Hans Bakgaards Plads lørdag den 26. maj.

Ligeledes er henvendelser til præsten 97 95 90 09 velkomne. Og på kirkernes hjemmeside kan man finde de sidste nye oplysninger om minikonfirmandundervisningen.

På opfordring fra kirkebladets redaktion har Karen Margrethe Vejlstруп indvilliget i at skrive et indlæg om sit tilhørsforhold til Boddum.

UDE ER GODT - MEN DET ER HJEMME OGSÅ...

Da Laust og jeg i 1996 rykkede teltpælene i Skanderborg op for at flytte til Boddum, var der rigtig mange, som rystede på hovedet af os. Var det nu det rigtige? Var vi enige? Var det velovervejet?

Men det var det rigtige, vi var enige, og det var velovervejet.

Det var selvfølgelig vemodigt at skulle sige farvel til Skanderborg og Stilling Skole, hvor jeg arbejdede, og jeg husker, at jeg i min afskedstale bl.a. citerede Piet Hein.:

*At bryde af og rejse bort
kan være svært og falde hårdt,
men det er livets krav til dem,
som holder af at komme hjem.*

Vi var jo gamle planter (en vendelbo og en thybo), som skulle plantes om, men der gik ikke lang tid, før vi måtte knibe os i armen for at forstå, at det gik så let.

Vi har nydt og er meget taknemlige for de 22 år, vi har haft i Boddum, og schlageren "*Gid du var i Skanderborg*" er aldrig blevet aktuel hos os.

Som ægte boddumbo, har jeg selvfølgelig gået i skole i den stråttækte hos lærer Fogedde første år. Det var i 1940'erne.

Det var nogle dejlige år, og det samme var årene på Hvidbjerg Kost- og Realskole. Jeg synes, det var fantastisk, hvad vi dengang fik proppet i rygsækken.

Efter bankuddannelse, idrætsskoleophold, vielse i Boddum Kirke og 6 år i Aalborg, blev det Skanderborg. To var nu blevet til fire, og pasningen af vore to piger - Hanne og Gitte - prioriterede jeg meget højt.

Laust var engageret i en masse, og vi havde nogle travle - men fantastiske år i Skanderborg.

Vi havde sommerhus i Agger, så trods de mange år uden for Thy, bevarede vi tilknytningen til både familie og venner. Da vi flyttede hertil, var vi absolut ikke "på bar bund".

Boddums flotte natur - som jeg måske ikke havde øje for som barn - men som vi nu er heldige at have på nærmeste hold, glæder vi os over hver dag.

Og så glæder vi os over de mange gode minder og oplevelser, vi har haft her sammen med børn og børnebørn - både til lands, til vands og på Lindholm. Hvert år gik turen nemlig til Lindholm med madkurv og "*Tak for æ bro*". Jeg læste om heksen på Lindholm, og selvom sagnet nu og da krævede oversættelse til rigsdansk, nød de det, og det er helt sikkert ture, de aldrig vil glemme.

At jeg nyder at være vendt tilbage, er nok ikke så mærkeligt, men hvor er det dejligt, at det gælder hele familien. Vore fire børnebørn er døbt i Boddum Kirke, det samme er vore to piger og jeg selv, og Gitte og jeg er også viet her. Boddum Kirke er "vores" kirke.

Hvor tiden er blevet af, forstår jeg ikke, men den er gået - og gået fantastisk godt.

Jeg tænker tit på min mor og far. Hvor ville jeg ønske, at de havde oplevet, at vi var vendt tilbage og blevet boddumboere.

*Karen Margrethe Vejlstруп
Fuglebækvej 18*



INVITATION

YDBY KIRKEKLOKKE FYLDER 100 ÅR

I den anledning indbydes alle til en hyggelig eftermiddag på Hans Bakgaards Plads
lørdag d. 26. maj 2018.

*Særligt indbudte er de kommende konfirmander og minikonfirmander
samt deres forældre.*

PROGRAM:

15.00: Velkomst - Kaffe/sodavand og kage.

15.20: Jens Munksgaard fortæller om kirkeklokker.

15.40: Indskrivning af kommende konfirmander. Tur i kirketårnet for kommende minikonfirmander.

Så byttes der...

Tilmelding af kommende minikonfirmander. Tur i tårnet for kommende konfirmander.

Der bliver mulighed for, at alle kan komme op i tårnet og se klokken.

16.20: Leg og sjov på pladsen.

17.15: Pølser, brød og kartoffelsalat. Pris 30 kr./person. Sodavand kan købes.

18.00: Fælles afslutning.

Hilsen Boddum, Ydby og Heltborg Menighedsråd

KONFIRMANDSTEMMER OG ANDRE RØSTER FRA KONFIRMANDWEEKENDEN

(Konfirmandernes kommentarer er skrevet med kursiv)

For at opleve lidt mere, ryste konfirmanderne sammen og undgå nogle af de sene undervisningstimer, valgte vi at tage på konfirmandweekend midt i marts.

"Det var en god og hyggelig tur, selv om den var meget lang, fra lørdag morgen kl. 8 til søndag aften kl. 18".

Ja, turen gik fra Thy, og til formiddagsmad og Lauras fødselsdagsgagemand helt ude i Hampen Kirke: *"Vi sagde trosbekendelsen i bussen. Vi kørte så til Jelling, hvor vi så og fik fortalt om Danmarks dåbsattest, Jellingestenen. Det var koldt, men spændende at være oppe på den store banke ved siden af Jellingestenen. Vi fik varmen i Jelling kirke og hørte om Gud, Harald Blåtand og kirken."* *"Det var fedt at være på Jelling "museum", og da jeg kom hjem igen, spurgte jeg mine forældre, om vi ikke skulle køre derned en gang,"* skriver en pige. *"Det var megasjovt, da vi dansede på isen",* skriver en dreng.

Ja, sagen var, at mens pigerne, var fantastisk optaget af oplevelsescentret om historien ved Jelling lige fra istiden og til kristendommens indførelse. Så fik en del af drenge dette hurtigere overstået, for istiden udenfor, i form af en frossen sø, trak mere. Under Birgits (*Knuds hustru, red.*) opsyn og vejledende råb, *"dansede vi på isen og var ved at falde igennem"*. *"Vi takker dig, Gud, for at vi lever"* skrev en konfirmand i dagens kirkebøn.

"Det var hyggeligt i bussen, da vi kørte fra Jelling til grænsen. De havde ikke flaget oppe ved grænsen. Det blæste for meget." *"Vi var inde hos Fleggaard, hvor jeg købte Nutella og slik. Butikken var stopfuld af mennesker med mange øl og vin".*



"Der var ingen mennesker, da vi nåede frem til KZ-lejren. Det var både spændende og lidt sørgeligt at "opleve" KZ lejren." *"Der var gamle nazister og skilte og vi løb op og ned i de gamle tankgrave, fangerne gravede med en skovl. Ca. 50 fanger døde om ugen. Vi hørte om præsten, der ikke ville have, at fangerne blot blev kastet i massegravene, men bad Fadervor over hver enkelt og skjult skrev deres navne ned".*

"På vej til stedet, vi skulle bo, blev det snevejr. Ved havnen, hvor vi boede, var der lavvande og alt var frosset," Ja, på grund af vintervejret måtte en del udendørs aktiviteter ændres til indendørs. *"Vi fik undervisning i Jesus og konfirmationen og salmesang. Stig, vores chauffør, var kirkesanger. Endelig fik vi fri til at hygge os med hinanden".*

"Jeg lærte de andre bedre at kende. Jeg og tre andre piger brugte pænt lang tid på at lave (en kirke) det blev en 3D femkant.... Det var sjovt.."

"Vi (pigerne kun lidt) lavede larm på værelserne. X..... og X..... var de værste." *"Vi fik lov at lave larm 1 time, så sagde Knud, at det var nok med store bogstaver. Heldigvis faldt vi så i søvn".*

"Søndag formiddag skulle vi til gudstje-



nete, Og vi blev vækket alt for tidligt, fordi der var snedriver på vejene. Vi smurte madpakke til frokost." "I gudstjenesten sagde vi trosbekendelsen, sang med på salmerne og gik til alters. Der var ingen alterring, så vi stod op og fik brød og vin."

Præsten i Tyskland spurgte vores præst: "Hvor har du fået fat i sådan nogle eksemplariske konfirmander"!!!!

"Efter gudstjenesten kørte vi mod Danmark, men der var selvfølgelig nogle, der

ville handle lidt mere i en grænsekiosk. De fik 10 min til at få mere slik."

Vi ankom til Ribe Domkirke ved middagstid: "Det var fantastisk at se én af Danmarks flotteste kirker. Vi blev i Kirken og var med til en gospelkoncert med et stort kor. Det var hyggeligt og spændende at være i kirke og høre gospelmusik".

Da vi skulle køre hjem, sagde konfirmanderne: "Vi vil ikke hjem, før vi har været oppe i domkirkens tårn". Derfor måtte der sendes sms til forældrene om forsinket hjemkomst ...

"Det var sjovere at være på tur med de andre konfirmander, end når vi var på tur med skolen." "Alt i alt en fin og god tur selv om den ind imellem var kold. Vi lærte meget."

Tak til menighedsrådet for penge til turen og forældrene for forsyninger. Venlig hilsen fra konfirmanderne, Astrid, Josephine, Ingeborg, Laura, Carl, Emil, Jeppe, Kasper, Lasse, Magnus, Martin og Birgit & Knud.



**Konfirmation i
Ybby Kirke,
søndag den 8. april**

1. række fra venstre:

Carl Monk Vangsgaard,
Jeppe Emil Madsen.

2. række fra venstre:

Lasse Vangsgaard
Pedersen,
Emil Krogh Grud,
Martin Birkebæk
Svendsen,
Kasper Jensen,
Magnus Sprogø
Johansen.



**Konfirmation
i Heltborg Kirke,
søndag den 29. april**

Fra venstre:

Astrid Bang Nielsen,
Josephine Elisabeth Dybdal,
Laura Brændgaard Kappel.

KFUM-SPEJDERNE

Bæverne har været på natur-tur, hvor der bl.a. blev set på dyrespor. Dyrene i skoven efterlader mange slags spor, både fra fødder, tænder og dem der er lidt klamme.

På en hyggelig tur i skoven, skal man selvfølgelig både lege og lære, men vigtigst af alt skal man høre historier om trolde, for sådan nogle findes også i skoven - måske...



Foråret er også sæson for konfirmationer. I år har vi ikke mindre end 11 af troppens spejdere, som skal konfirmeres, fordelt på 6 kirker, og selvfølgelig skal fanen med i kirke for at gøre det endnu mere festligt.

Forud for festlighederne har alle troppens spejdere gennemført fane kursus, så de er helt klar til at bære fanen for hinanden.



PROGRAM

Indre Missions Samfund

Møderne holdes i Heltborg Missionshus
kl. 19.30, hvor andet ikke er anført.
Kontaktperson: Gustav Egeberg, 9795 1652

Juni

- 1.-3.: Årsmøde på Mørkholdt Strand Camping.
7.: Bibeltime hos Niels Peter Riis, Heltborg.
13.: Udflugt til Års – nærmere program følger.
14.-18.: Teltmøder i Vildsund – program.

Juli

- Ferie.
20.-27.: Bibelcamping i Hurup.

August

- 8.: Kredsmøde i Hørdum kl. 19.30. Taler er pens. rejsesekretær Arne Olesen, Fredericia.
16.: Møde i missionhus ved missionær Svend Taulborg, Struer.
23.: Bibeltime hos Holger Krabbe, Gravenhøjvej 26, Boddum.
30.: Møde i missionshus ved missionær Henrik Søgård Jørgensen, Dragstrup, Mors.

KORSHÆRSKREDSSEN

Alle møder holdes kl. 14.30.
Kontaktperson: Bente Egeberg, tlf. 9795 1652

Juni

Den 6.: Møde hos Anne Lis Hyldahl, Rønnebærvænget 15, Koldby.

Juli

Den 23.: Torvedag i Hurup fra kl. 10.00.

August

Den 15.: Møde hos Grethe Hansen, Østre Allé 33, Hurup.

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Heltborg:

Onsdag den 6. juni kl. 19.00 på Toftumvej 5.
Tirsdag den 21. august kl. 19.00 på Oddesundvej 215.

Boddum-Ydby:

Tirsdag d. 29. maj kl. 19.00.
Torsdag d. 30. august kl. 19.00.

Begge aftener i konfirmandstuen.

INDSAMLET I HELTBORG KIRKE

Påskedag blev der indsamlet kr. 310,- til KFUM & K i Danmark.

FRA VUGGE TIL GRAV

Boddum Kirke:

Døbt:

Emil Steensgaard

Bisat:

Claus Stærk Pedersen

Ydby Kirke:

Begravet:

Karen Margrethe Øland Nielsen
Maren Vig Sørensen
Hans Espen Pedersen



SOGNEUDFLUGT

2018

Tirsdag den 7/8 2018 arrangeres der sogneudflugt for vore 3 sogne. Turen går først til Flamingohaven i Vemb. Her skal vi nyde den medbragte kaffe og så en tur rundt i den store have, som er mange små haver på i alt 11 tdr. land. Middagen skal vi nyde på Vilhemsborg Kro, en gammel landevejskro hvor Lemvig-Holstebro landevej mødes med Lemvig-Ringkøbing landevej. Om eftermiddagen skal vi besøge Hornvarefabrikken i Bøvlingbjerg, her vil der være rundvisning og besøg i butikken. Senere går turen forbi Bovbjerg Fyr, her vil der være tid på egen hånd og så slutter vi dagen med et kort besøg i Lemvig Kirke.

Afgang fra Heltborg kl. 8.50
Fra Ydby kl. 9.00

Pris 150,00 kr. for voksne og 75,00 kr. for børn.

Tilmelding senest den 29/7 2018 til:
Holger Krabbe tlf. 2421 9085
Mette Olesen tlf. 2465 7118
Ebbe Skammelsen tlf. 2090 7906



SOGNEPRÆSTEN

Sognepræst Margit Dahl
Doveroddevej 17, Boddum
Pastoratets hovedtlf. nr. 97 95 90 09
Mobil 30 89 18 44 - Mail: mdl@km.dk

Sognepræst Knud Bunde Nielsen
Mobilnr. 40 18 63 91 - Mail: knbn@km.dk
Mandag fri

I fravær passes embedet af sognepræst
Claus Nybo, Vestervig, tlf. 9794 1112.

BODDUM-YDBY MENIGHEDSRÅD

Formand: Ingrid Ledet Jespersen, 2043 2331
Næstformand: Evald Eliassen, 9795 9022
Kirkevæрге i Ydby:
Eva Lund Christensen, 2396 5816
Kirkevæрге i Boddum:
Laurits Hansen, 9795 9037

HELTBOG MENIGHEDSRÅD

Formand: Lis Skammelsen, 9795 2746 /
2388 2746
Næstformand: Bente Egeberg 9795 1652
Kirkevæрге: Margit Vang, 9795 2393

ORGANIST:

Boddum og Ydby: Holger Laursen, 9716 1249
Heltborg: Mette Egeberg, 9793 1763

KIRKESANGER:

Boddum og Ydby: Vibeke Oxlund, 4024 1150
Heltborg: Christina Egeberg, 2266 5228

GRAVER:

Boddum: Carl Christian Nielsen, 9795 9181
(privat 9795 9151)
Graverafløser: Lajla Pedersen, 6067 4108
Ydby: Ole Madsen, 9795 6316,
(privat 9795 9019)
Graverafløser: Per Hansen
Heltborg: Jens Thomsen, 2087 3768

REDAKTION:

Hanne Borre Andersen, Ingrid Ledet Jespersen, Lis Skammelsen, Vivian Egeberg (ansv.)

Sidste frist for indlevering af bidrag til næste kirkeblad: **27. juli 2018**
heltborgmr@live.dk

GUDSTJENESTER

MAJ

27. maj *Trinitatis søndag*

Boddum 9.00

Heltborg 10.30

JUNI

3. juni *1.s.e.trin.*

Ydby 10.30

10. juni *2.s.e.trin.*

Boddum 9.00

Heltborg 10.30

17. juni *3.s.e.trin.*

Ydby 9.00

Boddum 10.30

24. juni *4.s.e.trin.*

Heltborg 9.00 LR

JULI

1.juli *5.s.e.trin*

Boddum 9.00

Heltborg 10.30

8. juli *6.s.e.trin*

Ydby 9.00 CN

15. juli *7.s.e.trin.*

Heltborg 10.30

22. juli *8.s.e.trin.*

Boddum 10.30

29. juli *9.s.e.trin*

Ydby 10.30

AUGUST

5. august *10.s.e.trin*

Ydby 9.00

Boddum 10.30

12. august *11.s.e.trin.*

Boddum 9.00

Heltborg 10.30

19. august *12.s.e.trin.*

Ydby 10.30

26. august *13.s.e.trin*

Heltborg 10.30 LR

SEPTEMBER

2. september *14.s.e.trin*

Ydby 9.00

Boddum 10.30

9. september *15.s.e.trin*

Heltborg 9.00

Ydby 10.30

KIRKEBIL - Der kan bestilles kørsel til gudstjenester i alle kirkerne hos Poul Svendsen på tlf. 9795 6175 senest aftenen før. Kirke bilen er gratis.