

KIRKEBLAD

FOR
BODDUM - YDBY - HELTBORG



1 - 2022/2023

DECEMBER • JANUAR • FEBRUAR

BLOMSTRE I GLÆDE

I H. C. Andersens eventyr Sneglen og Rosenhækken skildrer vor store digter to vidt forskellige måder at leve på. Her fortælles om sneglen, der havde så meget i sig, den havde sig selv – men den havde også nok i sig selv! Den siger til rosenhækken: ”De har ikke gjort det mindste for Deres indre udvikling. De går nu snart op i bare pind! Har De nogensinde gjort rede for Dem selv, hvorfor De blomstrede og hvorledes det gik til med at blomstre.”

”Nej, svarer rosenhækken. Jeg blomstrede i glæde, for jeg kunne ikke andet. Solen var så varm, luften så forfriskende, jeg drak den klare dug og den stærke regn; jeg åndede, jeg levede! Der kom fra jorden en kraft op i mig, der kom en kraft fra oven, jeg fornem en lykke, altid nu, altid stor, og derfor måtte jeg altid blomstre, det var mit liv, jeg kunne ikke andet!”

”De har ført et meget mageligt liv, siger sneglen.”

”Til visse, siger rosenhækken. Alt blev givet mig, men Dem blev endnu mere givet! De er en af disse tænkende, dybsindige naturer, en af de højt begavede, der vil forbygge verden.”

Men det har sneglen ikke i sinde:

”Verden kommer ikke mig ved, hvad har jeg med verden at gøre? Jeg har nok med mig selv og nok i mig selv.”

Men rosenhækken protesterer:

”Skal vi ikke alle her på jorden give vor bedste del til de andre! Bringe, hvad vi kan! Ja, jeg har kun givet roser. Men De? De fik så meget, hvad gav De verden, hvad giver De verden?”

”Hvad jeg gav, hvad jeg giver, svarer sneglen! Jeg spytter ad den! Den duer ikke. Den kommer ikke mig ved. Sæt De roser, De kan ikke drive det videre! Jeg går ind i mig selv og der bliver jeg. Verden kommer ikke mig ved.” Og så gik sneglen ind i sit hus og kittede det til.

”Det er så sørgeligt, sagde rosentræet. Jeg kan med min bedste vilje ikke krybe ind, jeg må altid springe ud, springe ud i roser. Bladene falder af, de flyver hen i vinden. Dog en af roserne så jeg blive lagt i husmoderens salmebog, en af mine roser fik plads ved en ung, dejlig piges bryst og en blev kysset af en barnemund i livsalig glæde. Det gjorde mig så vel, det var en sand velsignelse.

Så vidt H. C. Andersen

To måder at leve på: spyttede ad verden, den duer ikke, krybe ind i sit hus og klatre det til - eller: blomstre i glæde, fornemme solen og luften, duggen og regnen, kraften nedefra og kraften ovenfra – det var mit liv at blomstre.

Undervejs i livet møder vi mennesker, der mest ligner sneglen, men lig nu vil vi standse op og glædes over, at vi livet igennem også mødte mennesker, der mest af alt lignede rosenhækken. – Jeg må altid springe ud, springe ud i roser.

Glæde

Året er 1996. Måneden er november. Stor opstandelse i Skanderborg. Omkring tusind familier fandt en lørdag morgen i deres entre en mystisk kuvert. Da de åbnede den, fandt de en 100-kroneseddel og et brev fra en anonym person, der opfordrede dem til at finde glæden.

Politiet blev underrettet og dagen igennem glødede politistationens telefoner. Hvad var det nu for noget? En ukendt mand eller kvinde går rundt en nat og deler breve ud i det ene boligkompleks efter det andet. Breve med penge i. 100-kronesedler.

Vagthavende på stationen sagde:

”Nu har jeg været politimand i 26 år og aldrig har jeg oplevet noget lignende.”

Alt disponibelt mandskab blev sat på sagens opklaring. Var pengesedlerne mon forfalsket? Nej, det var der ikke noget, der

tydede på. Var der mon sket et bankrøveri i dagene forud og nu havde bankrøveren fortrudt? Kom pengene fra en sindsforvirret person, der trængte til at komme under psykiatrisk behandling?

Spørgsmålene var mange, men alle var enige i, at intet menneske med sin sunde fornuft i behold kunne finde på at dele 100.000 kroner ud til ganske ukendte og uvedkommende mennesker. Det viste sig, at sagen var enkel og ligetil. Den gavmilde afsender, som man fandt frem til, havde kun haft én hensigt med sin handling: at sprede glæde. Han tænkte vel også, at der hist og her kunne trænges til lidt forstærkning. Danske mennesker køber jo julegaver for flere milliarder – det samme beløb, som vort land yder i u-lands-bistand.

- Find glæden, skrev denne anonyme giver. Han ville gerne give sit bidrag til at det kunne ske. Uden at vente gengæld.

Mere glæde

For år tilbage døbte jeg to små børn fra Maryland i USA.

En af fadderne var børnenes oldefar fra USA. Børnenes forældre var troende kristne, de tilhørte en kristen kirke i Staterne, men en kirke, hvor man ikke døber børn. Nu ville de gerne have deres børn døbt, og de ville gerne, om så skulle være, rejse langt for at få dette ønske opfyldt. Her var det børnenes oldefar kom ind i billedet. Han var født og opvokset på Roskilde-egnen, og han foreslog, at børnene skulle døbes i Roskilde Domkirke, hvor han selv var blevet døbt for 80 år siden.

Det blev for mig en uforglemmelig oplevelse. Oldefar ville gerne give sine oldebørn det allerbedste – det han selv havde bygget på et langt liv igennem. Han ville gerne række stafetten videre! Det blev en stor dag for ham, måske den største i hans lange og indholdsrige liv, et saligt øjeblik, da Christian og Jonathan blev døbt i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.



Jeg glemmer ikke oldefars glade og tårefyldte øjne. Jeg sagde til mig selv: Hans bønner vil følge de to drenge, så længe han lever og længe efter. Hans tro, hans ønske, hans stilfærdige tilskyndelse, hans soleklare overbevisning om, at ”Guds ord det er vort arvegods, det skal vort afkoms være” betød, at det bedste han vidste, Guds gave i den hellige dåb skulle gives videre til nye slægter.

”Da på dit ord skal det gladeste budskab udbredes, også ved os, skal der vej for dit åsyn beredes.”

Poul Henning Fromsejer
Fra bogen *Livet er en morgengave*

LIGE HER - DA VINTER VAR VINTER

Den sidste halvdel af 70'erne kom vi til Thy. Vi var begge fra storbyen, men ville gerne bo på landet, og vi skulle finde ud af, om det bare var en romantisk drøm, så vi lejede et nedlagt landbrug i Sdr. Ydby.

Sommeren var dejlig, og da vores datter på 4 år lige havde lært at cykle uden støttehjul, cyklede vi i nærområdet men også til Doverodde og rundt på Boddum. Der blev knyttet venskaber, som skulle vise sig at holde resten af livet.

Jeg husker tydeligt turene ned ad Burhøjgårdvej, hvor der var den skønneste udsigt, og hvor vi var heldige at vælge netop den dag, hvor der var træskibssejllads på Limfjorden. Billedet af store ”sørøverskibe” hen over fjorden glemmes ikke, og vi blev forelskede i området, og efter en snak med ”Peter fisker”, fandt vi ud af meget om stedet og beboerne og også at Lauge Olesen, der boede på Fugløvej var blevet enkemand og gerne ville flytte til Hurup.

Men så kom efteråret og vinteren med hård frost. Der var -18°, der hvor vores fryser stod, så låget kunne i og for sig bare stå åben, men vi valgte dog at lukke det. En morgen vågnede jeg ved, at der løb en mus hen over dynen, måske ikke lige min bedste ven, men jeg havde fanget mange mus i min barn- og ungdom, da negene skulle læsses i sensommeren, så jeg blev ikke specielt forskrækket, og vi mente stadigvæk, at vi ville bo på landet - på Boddum.

En tidlig forårsdag i 1979 med høj sol og ingen blæst, inden markarbejdet rigtig var kommet i gang, hjalp en nabo os med traktor og vogn at flytte vores habengut fra Sdr. Ydby til tidligere Lauge Olesens ejendom på Boddum.

Forårsfesten i Boddum Beboerforening faldt om fredagen i den samme uge, og da vi gerne ville med, kørte vi vores datter til nogle venner i Sdr. Ydby, og vi havde en dejlig aften, hvor vi mødte mange af

vores nye naboer – boddumboerne. Hen på aftenen begyndte et voldsomt snevejr, og der måtte ringes efter en sneplov for at alle kunne komme hjem. Sneen og blæsten blev ved, og om morgenen diskuterede vi, hvordan vi skulle få hentet vores datter, men sneploven løste problemet. Den kom forbi, og så var det bare om at køre efter den.

Nogle år senere i november 1981 blev vores lille datter Annika på 8 måneder afleveret hos nogle venner, da Solvei og jeg skulle til tandlægen i Thisted. Der var et voldsomt blæsevejr, og på vej hjem blev vi enige om at hente Annika som det første, lave vælling og made hende. Vel hjemme skulle Solvei på WC, og da hun åbner døren til toilettet, falder hele gavlen ned. Min første tanke var, at vi skulle væk, der skulle lukkes for gasflaskerne, der varmede



vores vand, og som stod på loftet, og vi gjorde os klar til at forlade huset, men lige i det, vi skulle køre, kom Erland hjem fra et møde i Herning. Hjemturen havde været lidt længere for ham, da Oddesundbroen var lukket på grund af vejret, og han måtte en tur over Mors.

Vinteren var så kold, at det var umuligt for murerne at mure, så vi levede i "åbent hus" indtil 6. februar med kun en presenning som væg i badeværelset. Vandrørene, der var lagt ind fra egen brønd på det tidspunkt, hvor der var dyr i stalden, skulle ustandselig tøes op nu hvor der ikke var dyr til at varme stalden, og med en åben gavl blev det ikke bedre. Vaskemaskinen kunne køre, når den fik vand, og der var ingen hjælp at hente fra forsikringselskabet, der sagde, at vi bare kunne tø sne, hvilket vi havde i rigelige mængder.

Lillejuleaften blev vi inviteret til at holde jul sammen med mine svigerforældre i Herning, men vi turde ikke rejse fra vandrørene, og Erlands tid gik med at tø vandrør op, hvilket heldigvis lykkedes, og vi fik også strøm igen. På den tid blæste elledningerne ofte ned. Nu ligger de i jorden.

I begyndelsen af januar 1982, hvor det igen var under -20° , var vi inviteret til fødselsdag hos naboen, og vi tog Annika med i barnevognen. Naboerne mente, at hun skulle med ind, når det var så koldt, men da Solvei var lille, havde jeg syet en barnevognssæk af to lammeskind, der kunne holde børnene varme selv ved meget lave udetemperaturer, så med trøje, hue og blebukser og med skindposen trukket godt op til ansigtet fik hun sin tiltrængte lur. På netop den dato blev der i Hørsted målt den laveste temperatur i Danmark - $-31,2^{\circ}$.

I vinteren 1983-84, hvor vi havde fået tvillingerne, var det Annikas opgave at hente mælk hos Else og Jens Galsgård ved enden af vejen - også om vinteren. Hun havde bare en kælk i stedet for en trækvogn. Det var ikke rart at sende en på knap 3 år

af sted i snevejr, men det er også meget at trække 3 små i varmt tøj og ud i en kold bil for at køre 4-500 m. Posten kom os til undsætning, han tog resolut Annika og spanden med. "Jeg skal jo derhen og tilbage her forbi." Det var den gang, posten ikke var så indpakket i paragraffer. Vi åbner alle lidt mere op for næstekærligheden, når vi mærker, at det er det vi skal.



Mange år senere, i slutningen af 90'erne, da jeg havde min daglige gang i en børnehave i Thisted, havde vi også nogle vinterdage, og en formiddag begyndte det at sne ret kraftigt, og blæsten tog til. Børnene blev ringet hjem, og alle børn med undtagelse af én kunne efterfølgende fortælle om vanskeligheder ved hjemturen. Den næste dag kunne børnene berette om at sidde fast i en snedrive og endda at køre i grøften. Jeg overnattede i Thisted, selvom Erland syntes det var lidt overdrevet, men han måtte selv tilkalde assistance, da han skulle hjem fra Hurup. Det gik virkelig hans ære for nær. "Æret være hans minde!"

De næste mange år var snefaldet indskrænket til enkelte dage, men omkring jul og nytår 2009-10 fik vi igen sne. Jeg var rejst til Gøteborg for at fejre jul og nytår



med mine døtre og deres familier. Der er oftest sne i Gøteborg på den tid af året, og da jeg på vej hjem ankom til Frederikshavn, kunne jeg godt se, at jeg ikke skulle køre over Vildmosen, som jeg oftest gør, men tage motorvejen mod Aalborg. Med 40 km/t sneglede vi os afsted, og endelig kom jeg til afkørslen mod Thisted, hvor også en sneplov dukkede op. Desværre skulle den ikke til Thisted og slet ikke til Boddum. Min Volvo lå godt på vejen, så jeg pløjede mig vestover, men sigtbarheden, med masser af hvirvlende sne og endnu mere snefald var en prøvelse, og til sidst anede jeg ikke hvor jeg var, men jeg mente ikke, at jeg var kørt over Vejlerne, og jeg spekulerede som en gal på, hvor jeg kunne overnatte i Thisted, hvis jeg nåede så langt.

Jeg nåede til Thisted, og var så heldig at en familie villige til at lade mig overnatte. Næste dag blev al udkørsel frarådet, og jeg fik mulighed for ”pay back” ved at passe deres 3 mindre børn, mens forældrene passede deres arbejde. Børnene og jeg havde en vidunderlig dag med al den sne - vi gravede huler og tunneller i driverne. Den anden morgen blev der sagt, at man skulle undgå al unødvendig udkørsel, men da jeg følte, at jeg måtte hjem, kørte jeg og var lidt flov, at jeg ikke var kørt i går, for så meget sne var der nu ikke, heller ikke lidt syd for Thisted, men så blev driverne langs vejen så høje, at det føltes som at køre i en tunnel. All var ellers fin farbar og også da jeg drejede af mod Doverodde. Lige inden Doverodde, syntes jeg dog, at vejen drejede lidt mere end den plejede og lige med et var der en 2 m høj mur. Jeg måtte vende om, men det var i bakgear, for bilen kunne først vendes

ved Korshøjvej. Klokkeren var blevet midt eftermiddag, og dermed for sent at forsøge vejen over Ydby og at nå Boddum gennem skoven. Nå! Hvem kunne jeg så overnatte ved i Hurup? En gammel nabo fra Fugløvej, Else Galsgård bød mig indenfor og jeg kunne overnatte! Næste formiddag blev der meldt om fri passage til Boddum.

I 2011 var der endnu en vinter med megen sne på Boddum. Da jeg ringede til mine børn og fortalte om al den sne vi var berigede med, troede de det ikke. Til weekenden kom de alle! Nu blev der bygget en sneborg med stor fantasi og efter alle kunstens regler. Der blev også gravet en stor sne-hule ind i en af driverne, ja så stor, så nogle af os overnattede inde i den. Én af de fedeste overnatninger jeg har oplevet og som stærkt kan anbefales hvis lejlighed byder sig. Det kræver et varmt liggeunderlag, der kan isolere nedefra, varmt ”nattøj” og en varm sovepose, så er det sååå stille og en ubeskrivelig oplevelse! Jeg ville have adgang til omverdenen, så jeg ryddede indkørsel og parkeringsplads hver morgen.

Nogle år senere kørte jeg med tog hjem fra et besøg hos et barnebarn i Hadsten, hvor jeg sad og læste i en bog og med et halvt øre hørte jeg, at der blev sagt Hvidbjerg. Det viste sig så, at næste station var Bedsted, og der stod jeg så ... Jeg ringer efter Brunos Taxa, som ville komme inden længe. Jeg ventede udenfor i bidende kulde og let snevej, men da han kom, mente han ikke, at han kunne komme til Hurup, og han ville slet ikke kunne komme hjem igen. Jeg gik ind på kroen for at vente på næste tog, og en håndværker tilbød mig at køre mig til Hurup i sin pickup. Jeg vidste ikke rigtig,

men hans mor, der åbenbart vidste hvem jeg var, (åben kender ingen, men alle kender åben) mente, at jeg skulle tage imod det. Han købte en øl til sig selv og en til mig, (det var ikke lige det, jeg havde tænkt mig) og da vi skulle køre, var der yderligere to, der ville køre med. Sigbarheden var lig 0, og ingen kunne se, hvor vi kørte, så chaufføren besluttede at køre over marken til 1. stop, hvor en passager faldt ud af bilen og jeg måtte ud at hjælpe ham op. Underlaget var glat, og han kunne ikke støtte på foden, der måske var forstuvet. Vi kørte videre over markerne, og jeg følte mig mere som en på 18 end en på snart 81. Han tilbød at køre mig til Boddum, men jeg takkede pænt nej, da jeg havde min bil stående hos Else. Hun måtte lægge øre til mit eventyr, inden det blev tid at sove.

Jeg syntes lige, jeg var faldet i søvn, da lyde nedefra vækkede mig. Jeg faldt hurtigt hen igen, og da jeg kom op næste morgen, viste det sig at være Elses datter, der også var fanget i snevejret og efter en julefrokost i Thisted måtte ty til mor for at overnatte, da det ikke var muligt at komme til Vestervig. Efter morgenkaffen tog vi begge afsted.

Det var den sidste rigtige vinterepisode, jeg husker. Jeg vil da gerne selv, men synes også at børnene af i dag skal opleve nye vintre i Danmark om end de ikke behøver at være så voldsomme.

Ha' en god advent med varme, lys og hygge og med tankerne mod en glædelig jul.

Tekst og fotos: Kameline Kramer

KÆRE MINIKONFIRMANDER

EFTERÅR 2022

TAK!

- for højtlydt fællesskab
- for jeres interesse for undervisningen
- for jeres gode humør
- fordi I har været så gode til at møde op
- fordi I har kunnet spise op hver gang

Tak for lån til jer forældre. Det har været en stor fornøjelse. Også tak til Lis, Dikte og Marie for jeres store hjælp. Det er så værdifuldt.

Kærlig hilsen Annelise



100 SALMER

For snart nogle år siden blev jeg givet salme- og nodebog til 100 Salmer. Dem har jeg haft stor glæde af i de forgangne år. Bibelselskabet og Eksistensens hjemmesider er enslydende, når de fortæller, hvad 100 Salmer indeholder.

Den indeholder selvfølgelig 100 nye salmer, der er skrevet indenfor de seneste årtier.

Salmer, der ikke er kommet med i den nyeste salmebog fra 2003, selvom der i den findes omkring 100 salmer, der ikke er mere end 100 år gamle.

Salmer, der er skrevet af nulevende salmedigtere og hvor der til nogle af dem er sat lidt mere rytmiske melodier end dem vi finder i salmebogen.

Salmer, der på et forståeligt sprog fortæller om alt det, vi møder i hverdagen.

Der er noget godt ved noget gammelt og kendt, så hvorfor nye salmer, når vi har så stor en salmeskat i salmebogen? Et svar på det kan være, at de gamle salmer for mange børn og unge måske er ukendte og meget teksttunge - ja måske endda uforståelige, og derfor er det rigtig godt, at vi i Danmark har så mange nye salmedigtere, der vil dele ud af deres salmeskat.

I 100 Salmer finder vi som i salmebogen salmer, der knytter sig til bestemte årstider og højtider i kirken, og vi finder bibelske salmer og salmer om liv og tro.

I de seneste år har vi til specielle arrangementer i vores kirker brugt nogle af salmerne i 100 Salmer, og derfor har vi nu i alle tre kirker 25 eksemplarer af salmebogen. Det er derfor muligt at benytte salmer herfra til gudstjenesterne men i høj grad også til helt særlige højtideligheder i kirken.

100 Salmer er en salmeskat af de helt særlige, og det er mit håb, at menighederne i vores kirker vil tage godt i mod, når der præsenteres nyere salmer i gudstjenesten.

ARP

Adventsgudstjeneste i Heltborg Kirke

den 6. december kl. 19.30

Det er en tradition! – men ny i traditionen er Thyholm Friskoles kor under ledelse af Rikke Feraru.

Dem glæder vi os til at lytte til og synge sammen med, når de præsenterer advents- og julesalmer og sange.

Efter gudstjenesten serveres kaffe og kage i våbenhuset.

Velkommen til jer alle!

Heltborg Menighedsråd

Velkommen til en ny sæson i Sydthy Provstis Kirkehøjskole

Vinter/forår 2023

Tre aftener om TRO på forskellige måder med Peter Lodberg, professor, dr. theol. fra Aarhus Universitet. Peter Lodberg er tidligere generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp og siden april i 2022 formand for Folkekirkens Mellemkirkelige Råd. Han har skrevet bøgerne: Tro i Aarhus Universitetsforlags Tænkepause-serie, Danskernes tro gennem 1000 år og Tro versus tro. Kristendommen i dialog og konflikt gennem 2000 år.

2. februar 2023 i Vestervig Sognehus:

TRO – TAG EN TÆNKEPAUSE

Tro kan flytte bjerge, siger vi. Alligevel er det i lang tid gået lidt ned ad bakke for Gud og troen. De er ikke længere svaret på alle vores bønner. Og monopolet på at forklare alt mellem himmel og jord er gået fløjten. Men tro er ikke bare varm luft. Den er en grundsten i ethvert menneskes liv. Det er nok derfor, at størstedelen af jordens befolkning stadig be-

varer troen. Ja, selv de vantro tror nu nok en lille smule. Hvis ikke på Gud, så på huspriser-nes fortsatte himmelflugt. Men det er måske ren overtro?

2. marts 2023 i Bedsted Sognegård:

DANSKERNES TRO GENNEM 1000 ÅR

I Danmark har troen sat sine aftryk i bygninger, ritualer, institutioner og landskaber. Vi kan ligefrem tale om troens geografi, troens tider og steder. Vi skal på en vandring gennem kirkens historie i Danmark. Det bliver en national og religiøs dannelsesrejse, for de to elementer er altid gået hånd i hånd. Fra de første vikingekonger lod sig kristne over reformationen til 1800-tallets vækkelser og frem til vores tid har tro, samfund, kultur og kirke spillet sammen.

23. marts 2023 i Harring-Stagstrup Kirkecenter:

NÅR TRO MØDER TRO

Kristendommen har gennem sin 2000-årige historie udviklet sig til at blive den største verdensreligion gennem møde og konfrontation med andre religioner. I vores tid konfronteres forskellige religioner og trosretninger som aldrig før. Tro er fortsat essentiel for menneskers liv, værdier og selvforståelse. Men hvad sker der, når tro møder tro i dag – i Danmark og i verden?

Aftenernes forløb:

Kl. 17.30: Foredrag/undervisning

Kl. 18.30: Middag og kaffe

Kl. 19.15: Foredrag/undervisning

Kl. 20.15: Aftensang og afslutning

Pris for de tre aftener: 500 kr.

Pris for enkeltaftener: 200 kr.

Tilmelding til de tre aftener skal ske senest den 31. januar kl. 12 til

tilmelding.sydney@gmail.com eller

Nanna på 2939 8360.

Til enkeltaftener senest tirsdagen før kl. 12.



Danseforløb i Bedsted Sognehus 2023

Danseleder er diakon Helle Johanna Lerche

3 workshop med meditativ kreds- og kædedans - januar, februar og marts 2023 - Kl. 19.00 – 21.00. ENTRE 50,- kr.

Tirsdag den 17. januar – Vær velkommen Herrens år - velsignelse over vore trin.

Tirsdag den 7. februar – Dans og bliv lys – lysdans ved kyndelmisse.

Tirsdag den 21. marts - Spirende liv og grokraft – forårsdans.

Vi danser enkle kreds- og kædedans til indspillet musik, i skiftende genrer - og fra forskellige kulturer. Vi lader os inspirere af dansenes poesi, og sammen med de gentagede enkle trin kan der opstå en meditativ stemning, en fordybelse. Det enkle kan dog have sine finurlige udfordringer, og ikke alle dansene er stille. ALLE kan deltage, blot man er indstillet på at give plads til den meditative stemning. Der er god tid til at lære trinene og vi hjælper hinanden. Det er på ingen måde en konkurrence, men en helende, personlig og fælles oplevelse. Vi søger særligt et nærvær over for indholdet i dagens tema, der vil lede os på dansens og livets vej. Helle Lerche

Tilmelding til sognepræst Else Kaag Bjerg – 31 45 24 40 – mail ELKB@km.dk

Man kan deltage de aftener man kan, men selvfølgelig også følge forløbet.

Kommende menighedsrådsmøder

Boddum-Ydby: Onsdag den 18. januar 2023 kl. 19.00 i konfirmandstuen.

Heltborg:

Torsdag den 19. januar 2023, Siagervej 2E.

Fællesmøde: Onsdag den 25. januar 2023 kl. 19.00 i konfirmandstuen.

PROGRAM

Indre Missions Samfund

Møderne holdes i Heltborg Missionshus
kl. 19.30, hvor andet ikke er anført.

Kontaktperson: Gustav Egeberg, 9795 1652

December

- 1.: Adventsfest i missionshuset, taler: Fritidsforkynder Søren Peter Thomsen, Kallerup
6.: Adventsgudstjeneste i Heltborg Kirke kl. 19.30. Thyholm Friskoles kor medvirker.
15.: Bibeltime hos Gustav Egeberg, Toftumvej 10.
28.: Juletræsfest i Hurup Missionshus kl. 19.30. Taler: Provst emeritus J. F. Munksgård, Boddum.

Januar

- 9.: Bedemøde i missionshuset, indleder: Holger Krabbe, Boddum.
11.: Bedemøde i missionshuset, indleder: Missionær Henrik Jørgensen, Mors.
20.-21.: Mandsstævne i Bedsted Missionshus. Program.
26.: Årsmøde i missionshuset.

Februar

- 1.: Kredsmøde i Vestervig Missionshus kl. 19.30. Taler: Fritidsforkynder Villy Holm Pedersen, Brønderslev.
8.: Vi er inviteret til Jegindø for at høre sømandsmissionær Per Jerup.
16.: Ferie.
23.: Bibeltime hos Holger Krabbe, Boddum.

Høstoffer 2022

Heltborg Kirke kr. 2550,00
Boddum-Ydby Kirker kr. 3505,00

De indsamlede beløb ved årets høstgudstjenester er fordelt mellem Værestedet Kilden og Den Sociale Café Fristedet i Hurup.

KORSHÆRSKREDSSEN

Alle møder holdes kl. 14.30.

Kontaktperson: Bente Egeberg, tlf. 9795 1652

December

12.: Julehygge hos Bente Egeberg, Toftumvej 10.

Januar

16.: Møde hos Birgit Pedersen, Møllebakken 38, Hurup.

Februar

20.: Møde hos Bente Egeberg, Toftumvej 10.

Kirkelige handlinger

DÅB

Boddum Kirke

Frederik Bjerregaard Rasmussen
Laust Holmgaard Tjerner

Ydby Kirke

Frej Jensby Lyngs

BISÆTTELSE OG BEGRAVELSER

Boddum Kirke

Ellen Kristensen Laursen

Heltborg Kirke

Arne Albeck Andersen
Annette Sohn

Ydby Kirke

Peder Pedersen

BESØGSTJENESTEN

ved menighedsrådene i Sydthy og Sydthy Røde Kors.

Ønsker du at få en besøgsven eller kan du tænke dig at blive besøgsven, så er du velkommen til at kontakte Jette Svensson 4079 6538.

KOMMENDE ARRANGEMENTER I BODDUM - YDBY HELTBORG

Tirsdag den 6. december 2022 kl. 19.30: *Advents gudstjeneste i Heltborg* med Thyholm Friskoles kor. Bemærk ugedag!

Søndag den 19. februar 2023 kl. 14.00: Menighedsrådene indbyder til *Fastelavnsfamiliegudstjeneste i Boddum Kirke* med efterfølgende tøndeslagning og fastelavnsboller i gymnastiksalen ved Boddumhus. Hvem bliver kattede konge og kattedronning? Og hvem får æren for mest kreative udklædning? Vel mødt - jo mere udklædt desto bedre!

Onsdag den 22. februar 2023 kl. 19.00: Boddum-Ydby Seniorer har i samarbejde med Boddum-Ydby Menighedsråd inviteret *Kai Hartmeyer til gymnastiksalen ved Boddum-Ydby Friskole*, hvor han vil fortælle om sit job som journalist på TV Midt-Vest og oplevelser i forbindelse med bl.a. Island Rundt, Ø-hop og Familie på farten. Pris inkl. kaffe: 50 kr. pr. person.

Torsdag den 13. april 2023 kl. 19.00 i Plener-salen, Vestervig Kirkemusikskole: *Musikken har ordet*. Se omtale i næste kirkeblad.

Fællessang i kirken:

Vi synger nye salmer fra salmesamlingen 100 salmer i Heltborg Kirke **torsdag den 26. januar kl. 19.30** og i **Boddum Kirke torsdag den 2. marts kl. 19.30**.

Kom og vær med!



SOGNEPRÆSTEN

Sognepræst Maja Holm-Cilleborg
Doveroddevej 17, Boddum
Pastoratets mobilnr. 6161 1181
Mail: maci@km.dk

Mandag fri.

Ved fravær af sognepræsten bedes man kontakte sognepræst Claus Nybo, 9794 1112.

FORMAND

Boddum-Ydby: Ingrid Ledet Jespersen,
2043 2331
Heltborg: Lis Skammelsen, 2388 2746

ORGANIST:

Boddum og Ydby: Holger Laursen, 9716 1249
Mobilnr.: 2282 3502

KIRKESANGER:

Boddum-Ydby-Heltborg Kirker:
Katrine Overby Thatt, 4119 4619
og Thit Erichsen

GRAVER:

Boddum og Heltborg:
Jens Thomsen, 2087 3768
Mail: heltborgkirke@mail.dk
Gravermedhjælper: Torben Vang, 2554 1685
Ydby: Ole Madsen, 2140 6354
(privat 2181 5685)
Gravermedhjælper: Mette Nygaard Kristensen

KIRKEVÆRGER:

Boddum Kirke: Laurits S. Hansen, 4219 8261
Ydby Kirke: Eva Lund Christensen, 2396 5816
Heltborg Kirke: Lisbeth N. Andersen,
6179 2147

REDAKTION:

Maja Holm-Cilleborg,
Lis Skammelsen, Marion Kappel
og Annelise R. Pedersen, (ansv.)

Sidste frist for indlevering af bidrag til næste kirkeblad: **15. januar 2023**
til anneliseravnsgaard@hotmail.com

Besøg sognenes hjemmeside:
<http://www.boddumydbyheltborgkirker.dk>



Boddum/Ydby/Heltborg kirker

GUDSTJENESTER

(ved Maja Holm-Cilleborg medmindre andet er angivet)

DECEMBER

- 4/12: 2. s. i advent
Heltborg 9.00
Boddum 10.30
- 6/12: Adventsgudstjeneste Heltborg 19.30
– se omtale i bladet
- 11/12: 3. s. i advent
Boddum 9.00 ved Claus Nybo
- 18/12: 4. s. i advent
Heltborg 10.30
- 24/12: Juleaften
Ydby 14.00
Heltborg 15.00
Boddum 16.00
- 25/12: Juledag
Boddum 10.30
- 26/12: 2. juledag
Fælles provstigidstjeneste
Vestervig 10.30

JANUAR

- 1/1: Nytårsdag
Heltborg 16.00
- 8/1: 1. s. e. helligtrekonger
Boddum 9.00 ved Claus Nybo

- 15/1: 2. s. e. helligtrekonger
Heltborg 9.00
Boddum 10.30
- 22/1: 3. s. e. helligtrekonger
Ydby 10.30
- 29/1: Sidste s. e. helligtrekonger
Heltborg 9.00
Boddum 10.30

FEBRUAR

- 5/2: Septuagesima
Boddum 9.00
Heltborg 10.30
- 12/2: Seksagesima
Heltborg 9.00
Ydby 10.30
- 19/2: Fastelavn
Heltborg 10.30
Boddum 14.00 - familiegudstjeneste
- se omtale i bladet
- 26/2: 1. s. i fasten
Heltborg 9.00 ved Claus Nybo

KIRKEBIL

Der kan bestilles kørsel til gudstjenester i alle kirkerne hos Poul Svendsen på tlf. 4073 5175 senest aftenen før.